



Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.

Mattheus 11:28-30

Alsof de Heere tijdens een bijeenkomst van het hele menselijk geslacht opstaat, en dan als de bazuin van rechtvaardigheid en waarheid, uitroept: *'Kom bij mij, allen die afgemat en belast zijn, en ik zal u verkwikken. Neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is aangenaam en mijn last is licht.'* Wie niet afgemat is, hoeft ook niet te luisteren. Wie wel afgemat is, kan beter wel luisteren: 'Kom bij mij, allen die afgemat en belast zijn,' zegt hij. Waarom? 'Omdat ik u zal verkwikken.' Iedereen die afgemat en belast is, zoekt verkwikking en verlangt naar rust. En wie is er nu niet afgemat in deze wereld? Kan iemand mij zeggen wie er niet afgemat is van het werken of van het piekeren? De arme is afgemat van het werken, de rijke van het piekeren. De arme is afgemat omdat hij streeft naar bezit, de rijke omdat hij streeft naar behoud. En omdat hij ook nog winst wil maken, is de rijke nog veel afgematter. Je draagt dus in feite je eigen last: de zonden waaronder je gebukt gaat. En toch probeer je je te verheffen, ondanks het enorme gewicht van de zonden. En je trots zwelt op, ook al ben je zwaar beladen.

Daarom zegt de Heere... Nou, wat zegt hij? Juist: 'Ik zal u verkwikken. Neem mijn juk

op en leer van mij.' Wat kunnen we dan van u leren, Heere? Wij weten dat U in het begin het Woord was, en dat het Woord bij God was, en dat het Woord God was. Wij weten dat alles door U is gemaakt, het zichtbare en het onzichtbare. Wat kunnen wij van U leren? De hemel ophangen? De aarde vastzetten? De zee uitspreiden? De lucht uitspannen? Alle vier de elementen van de bijpassende levende wezens voorzien? De tijdperken ordenen? De afwisseling in de jaargetijden aanbrengen? Is dat wat wij van U kunnen leren? Of wilt U ons misschien leren wat U op aarde hebt gedaan? Wilt U ons dat leren? Dan kunnen we van U leren hoe we melaatsen moeten reinigen, hoe we demonen moeten uitdrijven, koorts en verjaagen, de golven van de zee tot bedaren brengen, doden tot leven wekken... 'Niets van dat alles,' zegt Hij. Maar wat dan wel? Zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Schaam je, trotse mens, schaam je voor God. Het woord van God zegt, God zegt, de Eniggeborene zegt, de Allerhoogste zegt: *'Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.'* Zijn hoge majesteit is afgedaald naar de nederigheid. En dan durf jij, mens, je nog op te blazen?

Mens, kom tot jezelf, breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus en blaas jezelf

niet op tot je van trots uit elkaar valt. Zojuist nog werd de psalm gezongen: 'Wie is als de Heere, onze God? Hij woont in de hemel, ziet om naar het nederige.' Zojuist nog werd daar 'Halleluja' op geantwoord. Als God naar je omziet, laat Hij je dan in nederigheid vinden. Want dan veroordeelt Hij je niet. Dat heeft Hij zelf gezegd. Dat heeft Hij zelf tijdens die bijeenkomst verklaard. Tot dit heil heeft Hij zelf het hele menselijk geslacht geroepen: 'Leer van Mij,' zegt Hij. Niet om een schepping te scheppen moet je bij Hem in de leer komen, maar om zachtmoedig te worden en nederig van hart. Hij was in het begin. Kan het verhevener? Het Woord is vlees geworden. Kan het nederiger? Hij heerst over de wereld. Kan het verhevener? Hij hangt aan een kruis. Kan het nederiger? Als Hij zoiets voor jou heeft gedaan, mens, hoe durf je je dan nog te verheffen, hoe durf je je dan nog op te blazen? Arrogant, dat is wat je bent. God is nederig, en dan durf jij nog trots te zijn? In de psalm staat dat de Heere, hoe verheven Hij ook is, omziet naar de nederige.

Daarom zeg jij misschien: 'Naar mij ziet Hij niet om.' Kan er iemand ongelukkiger zijn dan jij, als God niet naar je omziet, maar op je neerziet? In 'achter omzien' zit medelijden. In 'neerzien' op zit verachting. Omdat er staat dat de Heere alleen de nederige ziet, denk je misschien wel dat je je voor Hem kunt verbergen. Want je bent niet nederig! Je bent verheven, je bent trots. Je kunt je hier op aarde niet voor de ogen van God verbergen. Kijk maar wat Hij in de psalm zegt: 'De Heere is verheven.' Jazeker, verheven. Ben je soms op zoek naar een ladder om bij Hem te kunnen komen? Zoek

dan liever naar het hout van de nederigheid, dan ben je al bij Hem. De Heere ziet de nederige, hoe verheven Hij ook is. Maar de verhevene doorgrondt Hij van verre, denk maar niet dat iemand die trots is zich kan verbergen. God doorgrondt hem, ja, al van verre. De zondaar staan mijlenver van zijn heil. En de nederige dan? Die staat er vlakbij. Wat heeft de almachtige dat wonderbaarlijk goed bedacht! God is verheven en ziet van dichtbij om naar de nederige, die laag is. De trotse is hoog en God in Zijn verhevenheid doorgrondt hem van ver. Als je je hart nederig hebt gemaakt, is de Heere nabij, Hij zal de nederige van geest bevrijden.

Dus, gemeente, laat de trots niet tot een gezwel worden, maar indrogen. Wees er beducht voor, probeer ervan af te komen. De nederige, dat is de christen die door Christus gezocht wordt, door Christus in de hemel, dan is het Christus met ons. Christus is in de wereld, niet om in de wereld vastgehouden te worden, maar om daar verlossing te brengen. Zo'n Leider hebben wij. Terwijl Hij aan de rechterhand van de Vader zit, brengt Hij ons van de aarde bijeen, de één zus, de ander zo. De één staat hij bij, de ander tuchtigt hij; de één maakt hij blij, de ander pijnigt hij. Laat Hij die bijeenbrengt, ons bijeenbrengen. Laat Hij ons bijeenbrengen, want dan gaan we niet verloren. Laat Hij ons daar bijeenbrengen waar we niet verloren kunnen gaan, het land van de levenden, waar verdiensten worden beloond en waar rechtvaardigheid wordt gekroond. *Amen.*

*Aurelius Augustinus,
bisschop te Hippo [354 – 430]*



Kerkdiensten

Zondag 5 mei	10.00 uur	Ds. W. van Klinken (<i>Andelst</i>)
	18.30 uur	Ds. K. Klopstra (<i>Barendrecht</i>)
	1e collecte	Evangelisatiewerk Andelst
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen
Donderdag 9 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	10.00 uur	Ds. J. Kommerie (<i>Dordrecht</i>)
	1e collecte	Gevangenenzorg Nederland
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 12 mei	10.00 uur	Ds. D.C. de Pater (<i>Woudenberg</i>)
	18.30 uur	Ds. L.G. de Deugd (<i>Elst Ut.</i>)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 19 mei <i>1e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Ede</i>)
	18.30 uur	Ds. H. v.d. Ziel (<i>Veenendaal</i>)
	1e collecte	ZHHK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Maandag 20 mei <i>2e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. W. van Klinken (<i>Andelst</i>)
	1e collecte	ZHHK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 26 mei	10.00 uur	Ds. W.F. 't Hart (<i>Zwartebroek</i>) Voorbereiding H.A.
	18.30 uur	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>)
	1e collecte	SDOK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie

Ik geloof dat de gelukkigste en meest oprechtste van alle christenen degene is die nooit durft te twijfelen aan God, maar Zijn woord simpelweg neemt zoals het er staat, geen vragen stelt, maar er zeker van is, dat als God het gezegd heeft, het ook zo is.

C.H. Spurgeon



Kinderdoop en onze kinderen [vervolg]

*God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.*

Reformatie – Vervolg

Tijdens de Reformatie heeft men diep en grondig over het verbond, de Doop en het Avondmaal nagedacht. In de HC, één van onze belijdenisgeschriften, komt dat naar voren met betrekking tot de Doop en het Avondmaal. De opstellers hebben het als volgt opgeschreven in vraag en antwoord 74: 'Moeten ook de jonge kinderen gedoopt worden? Ja, want zij maken net als de volwassenen deel uit van Gods verbond en Zijn gemeente. God belooft [zegt toe] aan hen verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest Die het geloof werkt. Dit wordt zowel de volwassenen als kinderen toegezegd. Daarom moeten ook de kinderen door de doop, dat is het teken van het verbond, in de kerk opgenomen en van kinderen van ongelovigen onderscheiden worden. Dit gebeurde onder het oude verbond door de besnijdenis. Onder het nieuwe verbond is de doop het teken geworden.'

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (N.G.B.), eveneens één van onze belijdenisgeschriften, komt dat ook naar voren in artikel 34: 'Wij geloven juist dat de jonge kinderen gedoopt moeten worden en zo verzegeld worden met het merkteken van het verbond. Zoals ook de jonge kinderen

in Israël besneden werden op basis van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. Echt waar; Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kleine kinderen van gelovige ouders te wassen, dan Hij dat heeft gedaan voor de volwassenen. Daarom moeten zij het teken en sacrament ontvangen van wat Christus voor hen heeft gedaan, zoals God in de wet heeft geboden aan Israël dat zij kort na de geboorte hun kind een lammetje moesten offeren. Zo kregen hun kinderen deel aan het sacrament van het lijden en sterven van Christus, waarheen het offer van het lammetje verwees. Bovendien doet de doop aan onze kinderen hetzelfde wat de besnijdenis deed aan het Joodse volk. Daarom noemt de apostel Paulus de doop de besnijdenis van Christus [Kolossenzen 2:11]. Niet alleen bij de doop komt het verbond naar voren, ook bij het Avondmaal. De vraag [HC 82] is: 'Mogen mensen die in woord en daad zich goddeloos gedragen aan het Avondmaal gaan? Nee, dan wordt Gods verbond ontheiligd en komt de toorn over de hele [verbonds-] gemeente!'

Volwassendoop

In baptisten en evangelische kringen is men een voorstander van de volwassendoop c.q. geloofsdoopt. Dat is het gevolg van een te geringe opvatting over het verbond der genade en de eenheid van het OT en het NT en van veel individualistisch denken. Het is de reformatorische gedachte dat Gods gemeente een verbondsgemeente is en Gods beloften gelden voor die gemeente en God belooft behoud en redding aan Zijn gemeente. Met de kanttekening erbij, dat ner-

gens wordt gezegd en bedoeld dat heel de gemeente behouden zal worden, want altijd komt de eis van geloof en bekering naar voren. Bij de kinderdoop c.q. verbondsdoop komt God als eerste met Zijn belofte en het antwoord moet zijn, "Ja Heere ik geloof!" In baptisten en evangelische kringen gaat het eerst over het individu; want pas als je gelooft kan en mag hij/zij gedoopt worden. En dat is een kenmerkend verschil, want bij de eerste [de verbondsdoop] gaat Gods beloven voorop en je wordt gedoopt [passief!] en wordt de doop gezien als de verzegeling van Gods belofte. Bij de tweede [de geloofsdoop] gaat mijn geloven voorop en je laat je dopen [actief!] en wordt de doop gezien als de verzegeling van het bezit van Gods genade. Bij de verbondsdoop horen kinderen er helemaal bij, op grond van Gods genade verbond. Dan begrijpen we ook dat de schrijvers van de Dordtse Leerregels (D.L.) I,17 [ons derde Belijdenisgeschrift] rijk en ruim hebben geschreven dat jonggestorven kinderen van gelovige ouders zalig zijn. Bij de geloofsdoop komt dat niet aan de orde en komt men niet verder dan het opdragen van de kinderen.

Gelovige ouders?

Wie zijn die gelovige ouders en wat wordt er mee bedoeld? De D.L. I,17 omschrijven het 'gelovig zijn' van de ouders verder niet. Diverse delegaties van deze synode hebben de positie van deze ouders opgevat als mensen die het christelijk geloof belijden, los van de vraag of zij de innerlijke kracht van het geloof kennen. De bekende W. à. Brakel heeft er ook over geschreven [RG I, HD, XXV,7], mogelijk gestuurd door kennis van de delegaties van de Dordtse synode. Hij schreef over kerkelijk meelevende ou-

ders, dat zijn voor hem alle bondgenoten, bekeerd of onbekeerd. Deze ouders hoeven niet te twijfelen aan de genadige staat van hun jonggestorven kinderen. Hij fundeert dat niet op mensen, ouders of hun kinderen, maar uitsluitend op Gods genadeverbond. Guido de Bres heeft in zijn boek 'Oorsprong en wederlegging van de wederdopers' (een ca. 700 blz. dik boekwerk), geschreven wie hij onder gelovige c.q. ongelovige ouders verstaat: 'Wij zien dat de oude vaders, die zagen op het verbond van God, met deze overweging en hoop alle kinderen van dit geslacht van Israel besneden hebben, zonder enig onderscheid te maken tussen de een of de ander en zonder in aanmerking te nemen wat voor goede of slechte mensen hun vaders geweest waren. Dit kan men zien bij Jozua, die alle kinderen van de slechte en de ongelovige vaders, die de Heere in de woestijn verdelgd had vanwege hun ontrouw en trouweloosheid, besneed.' Alle kinderen, van wie dan ook, werden besneden bij de oude vaders. Dit fundeert Guido de Brès niet op mensen, maar alleen op Gods genadeverbond.

Gelovige kinderen?

Hoe werden de te dopen kinderen gezien? Hebben zij geloof of niet? In RG I, Het geloof, XXXII,8 stelt W. a. Brakel de vragen: Of de kinderen in de doop dadelijk het geloof ontvangen en of de gedoopte kinderen daden van het geloof oefenen? Zijn antwoord [het 1e bezwaar] is dan: 'Neen; want de Schrift zegt dat nergens/daarom is het te verwerpen/daarom moet men het niet geloven.' Diverse anderen 'oudvaders' bijv. G. Voetius en G.C. Udemans stellen dat er bij gedoopte kinderen het zaad van het geloof wel aanwezig is.

Maar die gedachte wijst W. a Brakel af, maar we proeven bij hem wel een spanning in zijn denken. In RG I, HD, XXVI, 8, schrijft hij over gedoopte kinderen het volgende: 'En dewijle de kinderen der bondgenooten niets vertonen dat voor of tegen is/zoo hebben wij ze niet te onderscheiden/maar uit kracht van de belofte voor kinderen Gods te houden/tot dat zij het contrarie [tegenovergestelde] vertoonen.' W. a Brakel wil niet weten van een zaad van het geloof dat aanwezig is bij de gedoopte kinderen, maar we behoren ze volgens hem, wel voor Gods kinderen te houden. De vraag is dan, hoeveel verschil is er tussen deze opvattingen? Bij de een behoren ze tot de gelovigen en bij de ander moet je ze ervoor houden. Tegenwoordig horen we deze beide opvattingen [bijna?] niet meer in de Gereformeerde gezindte.

Overdoop?

Net als zo'n 500 jaar geleden komt het ook nu voor. In artikel 34 van de N.G.B. is er over geschreven, omdat er in de tijd van de Reformatie fel verzet was van de wederdopers / baptisten tegen de kinderdoop. In zijn bovengenoemde boek 'Oorsprong en wederlegging van de wederdopers' weerlegt Guido de Bres hun argumenten. Daarom staat er in art. 34: 'Daarom geloven wij dat iedereen maar één keer gedoopt hoeft te worden. De doop mag niet herhaald worden, want iedereen die in het eeuwige leven wil komen, kan maar één keer wedergeboren worden. De doop is immers niet alleen van waarde voor ons wanneer wij deze ontvangen, maar is tijdens heel ons leven van kracht. [Omdat God betrouwbaar is.] Daarom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met de doop die zij eerder in hun leven als kind ontvangen hebben en die bo-

vendien de doop van de kleine kinderen van gelovige ouders veroordelen.'

Overdoop is het eerste contract, de belofte van het genadeverbond toen de verbondsouders hun kind ten doop hielden, aan de kant schuiven in de hoop en de verwachting dat het tweede contract beter is. Maar op grond waarvan? Eigen geloof, gevoel of emotie? Ik heb wel meegemaakt dat mensen zich meerdere keren lieten overdopen, omdat ze aan de tweede of de derde keer ook gingen twijfelen en het goede gevoel was weg. Daarom is niet ons gevoel of onze emotie leidend, maar Gods beloften vanuit Zijn genadeverbond. Bij de eerste doop is dat verbond verzegeld en God is vast en betrouwbaar in Zijn spreken. Het is zoals God het zelf zegt [Numeri 23]: 'God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?' En in Jacobus 1: 'Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij Welke geen verandering is, of schaduw van omkering'. Waarom zou je God niet vertrouwen? Ondanks dat je de woorden zelf niet begreep, zijn ze toch waar.

Individualisering

In deze tijd van individualisering verliezen we het zicht op het collectief, de christelijke gemeente als verbondsgemeente, veelal uit het oog. We gaan vaak voor onszelf en ons gevoel; het moet tenslotte goed voelen en ik moet er wat aan hebben. Vandaar dat het emotionele het goed doet en 'in' is en dat gemeenten als Mozaïek in trek zijn en groeien als kool. De theologie van de geborgenheid [dat is: Ik mag zijn wie ik ben en komen zoals

ik ben] staat daar hoog in het vaandel, maar de noties van verbond en bekering zijn er veelal ondergesneeuwd. Dat was een poosje geleden een opmerking van één van de oprichters van Mozaïek: 'Het woord 'bekering' moeten we meer noemen en Jezus is niet een aanvulling op ons leven maar de vervulling van ons leven.' Het gaat in eerste instantie niet om gevoel of emotie, God vraagt eenvoudig weg van ons om Zijn belofte, die Hij aan ons bij de doop in het midden van zijn verbondsgemeente heeft gegeven/aanbiedt, te geloven. Geloof daarom Zijn heil en troostrijk Woord welke Hij gesproken heeft bij onze doop: 'Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij en u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.' Genesis 17:7.

*'t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrik're steunpilaren;
Hij is het Die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.*

Een huilende en een biddende moeder

Een poosje geleden hoorde ik een collega in een preek zeggen dat Ambrosius [339-397 na Chr.], de bisschop van Milaan, tegen Monnica, de moeder van Augustinus, gezegd zou hebben: 'Een zoon van zoveel gebeden kan niet verloren gaan.' Maar is dit Ambrosius wel geweest en zijn dit ook de gebruikte woorden?

De Belijdenissen

Over dit voorval schrijft Augustinus [354 – 430 na Chr.] zelf in zijn bekende en lezenswaardige boek: 'De Belijdenissen' [Latijn:

De Confessiones] in boek III,12,21. Het boek 'De Belijdenissen' is een autobiografie. Dat is een levensbeschrijving die je zelf hebt geschreven over je eigen leven. Als je over je eigen leven schrijft dan kun je dat heel positief doen. Wie gaat nu zijn eigen vuile was over zijn leven buiten hangen? Nee, dat doe je niet. En als je er al iets over schrijft dan nog zo positief mogelijk. Augustinus spaart zichzelf niet; op een eerlijke wijze geeft hij inzicht in zijn leven en dat is niet altijd positief. Hij heeft dit boek geschreven rond het jaar 400 na Chr. Het is een terugblik op de roerige jaren van zijn zoektocht naar de waarheid, maar ook van diefstal, seksuele uitpattingen en andere lusten die aangenam voor hem waren.

Bron van zorg voor zijn moeder

Zijn leefwijze was een bron van zorg voor zijn moeder. Zijn vader bemoeide zich niet met hem. Zijn moeder waarschuwde hem om zich vooral netje te gedragen, maar die woorden waren aan Augustinus niet besteed. Als een rusteloze geest onderzocht hij alle dingen, verliet hij de kerk en kwam uiteindelijk bij de sekte van de Manicheeën terecht. Dit tot teleurstelling en verdriet van zijn moeder. Zij had immers het behoud van zijn ziel op het oog.

Naar de bisschop

Daarom legde zij het probleem 'Augustinus' aan haar predikant, de bisschop, voor. Zijn moeder wilde dat deze bisschop met haar zoon in gesprek zou gaan om hem ervan te overtuigen dat hij dwaalde en de verkeerde weg koos. Maar dat wilde de bisschop niet. De reden was, zo schrijft Augustinus, als volgt: 'Ik was nog niet voor lering toegankelijk, ik had nog de opgebla-

zenheid van een nieuweling bij de sekte'. En, zegt Augustinus, dat had deze bisschop goed gezien en hij adviseerde daarom mijn moeder: 'Bid alleen maar tot de Heere voor hem.' Dat deed zij wel, maar ze wilde meer. Zij stond erop dat deze bisschop met Augustinus in gesprek zou gaan. Blijkbaar drong zij zo sterk hierop aan, met tranen en smeekbeden, dat deze bisschop antwoordde: 'U moet mij nu met rust laten, zowaar, het is uitgesloten dat de zoon van die tranen verloren gaat.'

Waar en wanneer heeft dit plaats gevonden?

Dit voorval heeft zich afgespeeld ongeveer in het jaar 375 na Chr. in de Noord-Afrikaanse plaats Thagaste. Dit was een stadje met een bisschop. Deze bisschop kan dan nooit Ambrosius van Milaan geweest zijn, die nl. in 374 bisschop in Milaan was geworden. Ook was Augustinus hier, in 375, sterk onder de invloed van de sekte van de Manicheeën. Toen Augustinus Ambrosius in Milaan ontmoette was die liefde inmiddels sterk bekoeld en zijn we in het jaar 384 aangekomen. In dat jaar vond de eerste ontmoeting plaats tussen Ambrosius en Augustinus. Een jaar later, in 385, komt dan voor Augustinus onverwachts zijn moeder in Milaan aan. Hij had haar immers stiekem achtergelaten in Noord-Afrika.

Wie is deze bisschop en wat zegt hij?

Als het Ambrosius niet is geweest, wie was deze bisschop dan wel? Dat weten we niet. Hij is voor ons onbekend gebleven. Zijn naam noemt Augustinus nergens. Wat heeft deze bisschop precies gezegd en heeft hij het woord 'gebeden' gebruikt? Augustinus gebruikt het Latijnse woord: lacrimarum en dat is vertaald: tranen. Deze onbekende bis-

schop wees op de tranen van de smeekbede van Monnica, om hem te dwingen om vooral toch in gesprek te gaan met haar zoon. Zijn reactie was dat als je kind zo dicht aan je hart ligt en je dit onder tranen vraagt, dan kan je kind niet verloren gaan. Hoe moeten we deze woorden van de bisschop opvatten? Het is Augustinus zelf die deze woorden uitlegt. Hij schrijft: 'Voor mijn moeder waren dit hemelse woorden geworden, ze heeft er vaak aan teruggedacht en deze ook diverse keren tegen mij verteld. Ze zag deze woorden als een belofte van God m.b.t. het behoud van haar kind.' Zou Monnica dan niet gebeden hebben voor haar zoon? Zeker wel, het was immers het eerste advies van deze bisschop. Op het dieptepunt van het leven van Augustinus was zij een bidende en een huilende moeder, die haar kind niet los heeft gelaten. En de woorden van deze bisschop zijn in vervulling gegaan.

De vervulling van de woorden van de bisschop

In boek VIII,12,29 van de Belijdenissen lezen we dat in een tuin in Milaan, in het jaar 386, Augustinus een jongetje of een meisje hoorde zeggen: 'Neem en lees!' Hij pakte de Bijbel en las: 'Niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en oneerbaarheden, niet in twist en naijver, maar trekt de Heere Jezus Christus aan en vertroetelt niet het vlees in begeerlijkheid.' [Rom13 vs.13 vanuit de Latijnse vertaling, zoals Augustinus die heeft gelezen.] Door deze woorden kwam het licht van Gods genade in zijn hart en verdween de duisternis van zijn twijfel. Het eerste dat hij deed na deze gebeurtenis, was dat hij naar zijn moeder ging. Augustinus schrijft dan: 'Toen gingen we naar binnen naar mijn moeder. Wij deelden het haar mee. Zij was

verheugd. Wij vertelden haar hoe het in zijn werk was gegaan: zij was opgetogen en triomfantelijk en zegende U, Die mach-

tig zijt om meer te doen dan wij vragen of bevatten.' Een troost voor huilende en bid-dende moeders. [ws]



Van de Kerkenraad

Beroep op ds. A.A.F. van de Weg

Op 30 maart jl. hebben we als gemeente een beroep uitgebracht op ds. A.A.F. van de Weg uit Apeldoorn. De dominee heeft gemerkt dat er hoop en verwachting was in onze gemeente, ook heeft hij de contacten als goed en hartelijk ervaren. Toch heeft de HEERE de afgelopen tijd zijn roeping in Apeldoorn onderstreept. Helaas heeft ds. van de Weg geen vrijmoedigheid gekregen om het beroep aan te nemen en de gemeente in Apeldoorn achter te laten. Het is altijd en in alles, voor de dominee maar ook voor ons: wat is Uw wil, Heere? Dit betekent dat we het beroepingswerk weer ter hand moeten en zullen gaan nemen. In onze eerstvolgende kerkenraadsvergadering zullen we daar weer over spreken.

Paasdagen

We hebben Goede vrijdag en Pasen mogen beleven, hoogtijdagen in het kerkelijke leven. Goede Vrijdag: de betaaldag voor de Kerk. Pasen: Christus' overwinning over zonde, duivel en dood. De Heere Jezus stond centraal in de verkondiging van het Woord. Zowel in de erediensten als de paasviering op 2e Paasdag, waar we positief op terug kijken. Als Hij ons hart vervult is er oprechte verootmoediging voor God, hartelijke overgave aan Christus en (hernieuwde) toewijding aan Hem. God zegene de bediening van Zijn Woord in ons

aller hart en leven, tot eer van Zijn heilige Naam, tot zaligheid van onze ziel en tot nut en stichting van onze naaste.

Winterwerk

Het winterwerk in de gemeente is voor dit seizoen bijna afgelopen. De meeste verenigingen en clubs hebben de laatste avond of middag gehad of hebben die deze maand. Dankbaar kijken we terug op de ontmoetingen, de gesprekken en het met elkaar nadenken over wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We hopen dat het voor u en jou persoonlijk tot zegen is geweest en dat het mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Eenieder die het afgelopen seizoen zich heeft ingezet en bijgedragen aan de gemeente, zeggen we via deze weg hartelijk dank!

Belijdenis

Een aantal catechisanten die het afgelopen jaar de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd, hopen belijdenis af te leggen van het geloof. We kunnen de namen nog niet in deze kerkbode vermelden omdat de aan-nemingsavond bij het schrijven van deze kerkbode nog niet is geweest. De openbare geloofsbelijdenis zal op eerste Pinksterdag plaatsvinden. We willen u vragen om als gemeente biddend om deze jonge mensen heen te staan, opdat zij bemoedigd mogen worden in hun verlangen om hun ja-woord voor de Heere uit te spreken.



Pastoraat

*Loof Hem, Die u uw ongerechtigheden
vergeven wil, ja, al uw overtreden.
Hij kent uw kwalen wel, die Hij geneest.
Van het verderf wil Hij uw ziel verschonen.
Hij zal met goedertierenheid u kronen
en met barmhartigheid tooit Hij uw geest.*

*'t Heeft God behaagd aan Mozes t' openbaren
Zijn rechte weg en helder te verklaren
Zijn grote werken aan Zijn Israël.
De HEERE is barmhartig en lankmoedig,
genadig en in goedheid overvloedig,
tot gramschap traag en tot ontfermen snel.*

Ondanks dat er geen namen van zieken zijn genoemd, wil dat niet zeggen dat ze er in de gemeente niet zijn. Daarom gaan onze gedachten ook uit naar hen die ziek zijn en niet genoemd worden. Sommigen kunnen vanwege lichamelijke of psychische zorgen al geruime periode op zondag niet in de kerk komen en zijn door middel van de 'kerktelefoon' met de erediensten en de gemeente verbonden. Laten we als gemeente ook rondom hen heen staan, in woord, daad en gebed.



Uit de gemeente



Roosters en Data

1 mei	Uitgifte collectemunten
4 mei	Gebedskring
6 mei	Belijdeniscatechisatie
12 mei	Koffie na ochtenddienst

15 mei	Ouderenmiddag
16 mei	Jongvolwassenenkring
16 mei	Inleveren kopij kerkbode
18 mei	Gebedskring
18 mei	Ontbijtactie
23 mei	Vrouwenwandeling
24 mei	Avond met Joop Gottmers
28/29 mei	Vrouwengesprekskring
30 mei	Bezinningsavond H.A.
31 mei	Nacht van Gebed
1 juni	Mountainbiken
3 juni	Vrouwenuitje
5 juni	Uitgifte collectemunten
15 juni	Klusmorgen
15 juni	Gemeentedag
21 juni	Vrouwenwandeling
5-8 juli	JV kamp

Oppasrooster

5 mei	Maaïke Duifhuizen, Suzanne van Harten, Maartje van de Kamp, Eloïse van der Sluijs, Hanne van der Vliet
9 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	Nicolien de Kool, Herwina Lam Ellen van der Vliet, Loïs van der Vliet
12 mei	Leanne Mullem, Martine Schipper, Hanneke van der Vliet, Hadassa Adam, Celine Budding
19 mei <i>1e Pinksterdag</i>	Klaasje Jansen, Carolien van Leeuwen, Hennie Zwartscholten Evita Bakker, Jorieke Bazen
20 mei <i>2e Pinksterdag</i>	Arinda van Halum, Jeannette van der Vliet Judith Aalbers, Marije Budding
26 mei	Annette Aalbers, Jorieke Bouwheer, Jacobien van der Vliet Laura Bazen, Geanne Visser

Kerkautorrooster

5 mei	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: mevr. Slotegraaf 0318 41 34 83
-------	---

9 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
12 mei	Ede: fam. v. Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
19 mei <i>1e Pinksterdag</i>	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: mevr. v. Bodegraven 0615 49 63 71
20 mei <i>2e Pinksterdag</i>	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
26 mei Bennekom/Wageningen:	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 mevr. Slotegraaf 0318 41 34 83



Diaconie

Opbrengst collecten maart

Zondag	3-3	Thuis in Zuid (incl. offerblok HA)
Zondag	10-3	Stichting Ismaël
Zondag	17-3	GDC, Noodhulp en rampenfonds
Donderdag	21-3	
Zondag	24-3	Op weg met de ander
Vrijdag	29-3	
Zondag	31-3	Bonisa zending

Per bank ontvingen we in maart aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Thuis in Zuid
Stichting Ismaël
GDC, Noodhulp en rampenfonds
Op weg met de ander
Bonisa zending

Gepieker is de rente die u betaalt op de moeilijkheden, nog voordat ze komen.

Corrie ten Boom

Dienst der offerande

Op zondag 5 mei is de collecte bestemd voor evangelisatiewerk in Andelst. In de vorige kerkbode heeft u een oproep kunnen lezen van de hersteld hervormde gemeente in Andelst om een bijdrage voor het evangelisatiewerk. De gemeente Andelst-Zetten e.o. is een streekgemeente in de Overbetuwe met een halve predikantsplaats. Het dorp is grotendeels losgeraakt van de kerk en de secularisatie gaat er hard. Er wonen veel mensen die vervreemd zijn van het Woord van God of daar nog nooit van hebben gehoord. Redenen genoeg om juist daar aan het werk te gaan. Met het oog hierop richt ds. van Klinken zich op het dorp Andelst en is hij in samenwerking met de evangelisatiecommissie bezig het bestaande evangelisatiewerk verder uit te bouwen. Aanvankelijk leek dit deel van het werk van ds. van Klinken bekostigd te kunnen worden vanuit het evangelisatiefonds van de landelijke kerk. Helaas bleek dat het fonds dat momenteel niet kan dragen. De gemeente heeft niet de financiële middelen om zelf een uitgebreidere predikantsplaats te bekostigen. Vandaar dat we ook in onze gemeente van tijd tot tijd voor dit evangelisatiewerk zullen collecteren.

Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenzorg Nederland. Het bezoeken van gevangenen is een Bijbelse opdracht (Mattheus 25:36), en in de christelijke traditie altijd één van de zeven werken van barmhartigheid geweest. Gevangenzorg Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse opdracht, op verschillende manieren: door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Meer informatie vindt u op www.gevangenzorg.nl.

Op zondag 19 en maandag 20 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, houden we de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte. Zendingswerk heeft haast. Dagelijks gaan duizenden verloren, die niet gehoord hebben van Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is.

Hij gaf Zijn leven voor zondaren. Er is behoud voor allen die in het geloof tot Hem gaan. Om dat te verkondigen, gaan zendingen naar plaatsen waar het Evangelie onbekend is of waar de kerk ondersteuning behoeft. ZHHK werkt in Malawi en Suriname. Vanwege de urgentie doet zij onderzoek naar nieuwe werkvelden. Omdat er haast bij is, steunt zij wereldwijd HHK-leden die voor andere zendingsorganisaties uitgegaan zijn. Uw bijdrage is gewenst. ZHHK vraagt uw meelevens met het werk, uw gebed voor de voortgang ervan en uw gaven om het mogelijk te maken.

Op zondag 26 mei, de Zondag voor de Vervolgde Kerk, is de diaconale collecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgd christenen. SDOK werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Laten we gul geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wa-

geningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten maart

Zondag	3-3	
Zondag	3-3	Kerk en pastorie
Zondag	10-3	
Zondag	10-3	Kerk en pastorie
Woensdag	13-3	Biddag (incl. giften per bank)
Zondag	17-3	
Zondag	17-3	Kerk en pastorie
Donderdag	21-3	
Zondag	24-3	
Zondag	24-3	Kerk en pastorie
Vrijdag	29-3	
Vrijdag	29-3	Kerk en pastorie
Zondag	31-3	
Zondag	31-3	COV

Per bank ontvingen we in maart aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Kerk en pastorie

COV

Giften t.b.v. kerkvoogdij

In maart ontvingen we via diaken Karels € 50,00 met algemene bestemming.

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in maart € 91,40 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van Wycliffe (familie Karels).

Oude metalen

In maart ontvingen we € 975,96 voor oude metalen, waarvan € 20,00 contant.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de inkomsten van de kerkvoogdij. We zijn in maart verblijd met een ruime opbrengst van de biddag-collecte. Die bedroeg ruim € 14.700. Mede daardoor lopen we qua inkomsten t/m maart wat voor op de begroting. Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage!

	Losse maand		Cumulatief		Jaar-begroting
	Maart 24 realisatie	Maart 24 begroting	2024 t/m maart realisatie	2024 t/m maart begroting	
Vrijw. bijdragen en giften	9.302	5.250	14.928	15.750	63.000
Collecten	19.695	10.000	27.267	18.000	60.000
Vaste bijdrage	163	0	446	0	12.500
Overige inkomsten	3.005	1.959	5.022	3.718	21.000
Totaal inkomsten	32.165	17.209	47.663	37.468	156.500
Kosten					-/- 164.000
Saldo					-/- 7.500

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden mei en juni staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 1 mei en woensdag 5 juni. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

De trouw van God is het speciale bezit van de gelovigen. God houdt altijd Zijn woord, Hij vergeet nooit Zijn beloften te volbrengen. Als het levensscheepje van de kerk geweldig heen en weer geworpen wordt door de stormen, als allerlei tuigage stuk slaat, als allerlei gereedschap van het dek wegspoelt, dan bewijst het anker van de hoop, dan bewijst de ankerketting van de hoop zijn kracht....En de hoop beschaamt niet!

Ds. W.L. Tukker

Jaarcijfers kerkvoogdij 2023

De jaarcijfers over 2023 van de kerkvoogdij zijn weer gereed. De cijfers zijn inmiddels ook bekeken en gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Onderstaand vindt u een samenvatting van de jaarcijfers, met daaronder een beknopte toelichting op enkele ontwikkelingen.

	2023 (realisatie)	2023 (begroting)	2022 (realisatie)
Baten			
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	56.618	60.000	54.858
Collecte-inkomsten	66.508	50.000	62.486
Inkomsten vaste bijdrage	15.905	12.000	12.495
Inkomsten oud ijzer	5.038	1.000	1.960
Opbrengst kerkblad Quo Vadis	5.190	5.000	4.985
Opbrengsten (zaal)verhuur	5.080	5.500	3.745
Rentebaten	831	0	0
Overige inkomsten (incl. acties)	16.192	5.000	4.307
Bijdrage FNGP	0	0	2.125
Doorzendcollectes en -acties	3.118	2.000	2.140
Totaal baten	174.481	140.500	149.101
Lasten			
Predikant, pastoraat en verenigingen	-65.947	-64.000	-72.010
Vaste lasten HHK	-15.754	-17.000	-14.524
Afschrijvingen	-18.961	-19.000	-19.214
Huisvestingskosten	-22.275	-26.500	-9.114
Algemene kosten	-8.416	-9.000	-8.412
Bankkosten en rentelasten	-23.315	-22.000	-16.205
Doorzendcollectes en -acties	-3.118	-2.000	-2.140
Totaal lasten	-157.786	-159.500	-141.619
Resultaat	16.695	-19.000	7.482
	31-12-2023		31-12-2022
Bezittingen	848.459		844.392
Schulden	624.195		636.823
Vermogen/reserves	224.264		207.569

Zoals uit de cijfers blijkt was 2023 financieel een bijzonder gunstig jaar. Ondanks de hogere kosten hebben we het jaar ruim positief kunnen afsluiten. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. Deze ontwikkeling valt temeer op omdat we 2023 (achteraf gezien) te voorzichtig begroot hadden.

De meest opvallende (extra) baten over 2023 waren:

- Subsidie voor energiekosten uit het Winterfonds van de burgerlijke Gemeente Ede: € 4.493
- Dakpannenactie (verbouwing pastorie): € 7.050
- We hebben de vaste bijdrage voor het eerst digitaal geïnd. Dat resulteerde in ca € 3.500 meer inkomsten dan voorheen.
- Door hulp van de activiteitencommissie bij het ophalen van oude metalen namen de inkomsten hieruit flink toe. Er kwam ca € 4.000 meer binnen dan begroot. De kosten zijn beter in te schatten. Die lagen redelijk in lijn met de begroting.

Door de meevallende inkomsten hebben we onze reserves in 2023 nog wat kunnen uitbreiden. Dat is fijn met het oog op de in 2024 geplande uitgaven en investeringen, waaronder een verbouwing van de pastorie en schilderwerk aan de kerk. We willen u graag bedanken voor uw financiële aandeel/bijdrage!

Inzage jaarcijfers

Bovenstaand treft u een samenvatting van de jaarcijfers 2023 aan. De (volledige) jaarcijfers liggen van 29 april t/m 4 mei voor u ter inzage in de kerk. U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers in te zien en daarbij vragen te stellen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij (via administratie@hhgede.nl) om een afspraak te maken voor inzage. Op 1 mei is er uitgifte van collectemunten. Op die avond kunt u ook zonder afspraak langskomen voor inzage in de jaarcijfers. We staan graag voor u klaar!

Herinnering contributie Quo Vadis

Enkele maanden geleden verzochten we u om als (mee)lezer van de Quo Vadis de jaarlijkse contributie van € 20,00 over te ma-

ken. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten. Een deel van de gemeente heeft dit bedrag inmiddels voldaan. Dank daarvoor. Bij dezen een herinnering voor hen die deze betaling nog niet verricht hebben. We vragen u/jou vriendelijk om deze contributie alsnog over te maken. Hartelijk dank!

Collecte aankondiging Fonds Noodlijden- de Gemeenten en Personen (FNGP)

Ook dit jaar doen wij een beroep op u en jou om bij te dragen aan het landelijke fonds ten behoeve van noodlijdende gemeenten en personen. Op D.V. zondag 5 mei is de derde collecte bestemd voor dit doel. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van

de Woordverkondiging, het pastoraat en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen. Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. In 2023 bedroeg de opbrengst uit collecten voor het fonds ruim € 136.000. De uitkeringen aan gemeenten bedroegen bijna € 166.000. Het tekort van ca. € 30.000 is voorzien vanuit de reserve van het algemeen kerkwerk. Voor 2024 is er als collecteopbrengst € 100.000 begroot. Hoe hoger de

collecteopbrengst is, hoe minder er vanuit de reserve bijgedragen hoeft te worden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven en betrokkenheid.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 juni. We beginnen om 8.30 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Verenigingen en Kringen

JV

Ha jongelui!

Afgelopen weken stonden vooral in het teken van de afsluiting van het seizoen. We vinden het erg jammer dat we inmiddels de laatste 'gewone' JV-avonden hebben gehad. We kijken terug op een mooi en gezellig seizoen met elkaar. Heel leuk dat we jullie beter konden leren kennen, en dat jullie elkaar ook weer beter kennen. Mooi om te zien hoe de plussers de avonden helemaal zelf verzorgen en hoe we bij de min vaak genieten van heerlijke taarten die jullie maakten. Een aantal weken geleden hadden we ook de afsluitende avond met elkaar. We gingen lekker met elkaar bowlen. Dit was erg gezellig en al snel vlogen er meer dan

1 bal tegelijk over de baan. Voordat de boel afgebroken was vertrokken we maar snel naar de kerk om daar te chillen onder het genot van veel chips, drinken en pizzapunten. Genieten!

Ondanks dat het natuurlijk erg jammer is dat we dit seizoen afsluiten hoeven we niet te treuren, want er staan nog leuke zaken op de planning! DV 24 mei hebben we van 18-21u de boxclinic met Joop Gottmers. We hebben al ruim 25 aanmeldingen, maar er kunnen nog mensen bij!

Daarnaast zijn we ook al bezig met voorbereidingen voor het kamp. Inmiddels

kunnen jullie aanmelden, en we hopen dat jullie allemaal meegaan! We hebben al dikke voorpret door ideetjes te bedenken hoe we jullie 's ochtends wakker kunnen maken, hopelijk hebben jullie ook alvast wat voorpret ;). We kijken uit naar mooie momenten met elkaar komende weken/ maanden.

Groetjes van de leiding: Arja, Esther, Gerben, Gerhard, Tim en Tjeerd

Jongvolwassenenkring

De zevende kringavond is op donderdagavond 16 mei. Aanvang 19.30 uur. We gaan verder met het nieuwe boekje van de 'Commissie Israël' en denken na over stelling 8 'Natuurlijke en wilde takken'. Het is goed en zinvol als je van tevoren kennis hebt genomen van deze stelling. Welkom!

Reminder: Zaterdag 1 juni staat gepland dat we het Holocaust museum in Amsterdam gaan bezoeken. Er is gereserveerd, dat was nodig, i.v.m. het grote aantal bezoekers. Vergeet het niet.

Ouderenmiddag

De laatste ouderenmiddag [15 mei] gaan we met elkaar weg. Mijn vrouw is nog druk bezig e.e.a. te regelen, dat hoort u nog. Als ze uitgeregeld is, dan krijgt u een uitnodiging met alle gegevens erop.

Vrouwengesprekskring

We naderen het einde van het seizoen, met nog een bijeenkomst, die gepland staat in mei. We hebben hele mooie Bijbelstudies met elkaar besproken. En dat in totale afhankelijkheid van God; waar zijn we zonder de hulp van Hem? Tijdens onze bijeenkomsten staan we ook stil bij mensen die gebed nodig hebben. Wat waardevol en verbindend is het ook, dat we van elkaars noden weten, en het met elkaar in Zijn Handen mogen leggen! En dan niet alleen vanuit de gemeente, maar ook de broeders/zusters die lijden omwille van het geloof!

Dinsdagochtend 28 mei en woensdagavond 29 mei zijn de laatste bijeenkomsten van dit seizoen. Het laatste hoofdstuk zal dan behandeld worden (Petrus en de heidenen). Dinsdagochtend beginnen we om 9.30 uur en woensdagavond om 19.45 uur.

Op maandag 3 juni willen we een dag weg met elkaar! Het programma is nog een verrassing, daar wordt hard aan gewerkt. En, mocht je nog jonge kinderen thuis hebben..., er is kinderoppas, dus ik zou zeggen, maak hier gebruik van! Ga gezellig met ons mee en geef je op bij Klaasje (06-15192490) of Maartje (06-29026591), ook al ben je geen lid van onze vrouwengesprekskring. Meer info over deze dag volgt nog.

Hartelijke groet, Hanna, Maartje, Elise, Jeannette en Henriëtte

O, mijn God, ik bid U: open mijn ogen, zodat ik dit geheim van de ware eensgezindheid en gemeenschap met Uw geliefde Zoon mag verstaan. Hij leefde enkel en alleen om Uw wil te doen. Dit was Zijn grootste heerlijkheid. Dit was Zijn verlossing, die Hij voor ons verdiende. Om dit in ons te werken, komt Hij in onze harten wonen. O, mijn Vader, ik belijd U dat ik ook Uw zoon wil zijn, een broeder/zuster van Christus Jezus. Werk U in mijn hart dezelfde geest, zodat ik als een broeder/zuster van de Heere Jezus leef. Werk Uw wil in mij, zodat ik in mijn leven van niets anders weet, dan het doen van de wil van mijn Vader. Amen.

Andrew Murray



Activiteitencommissie

Vrouwenwandeling

Ga jij ook mee met de vrouwenwandeling op donderdag 23 mei? We zijn elke keer met een mooie groep, maar er kunnen er altijd meer bij. Neem gerust ook je kind(eren) mee! Om 9.30 is er koffie bij Anje (Bezuidenhout 19 Ede) en om 10.00 starten we met een wandeling over de Ginkelse heide. Aanmelden: 06-15274037. Welkom!

De volgende wandeling is op vrijdag 21 juni.

Ontbijtactie zaterdag 18 mei

Zaterdag 18 mei kunt u zichzelf of iemand anders verwennen met een heerlijk ontbijt! Alleen even bestellen en betalen via de website en dan wordt het tussen 7.30 en 8.30 bij u thuisbezorgd (in Ede en Bennekom, daarbuiten alleen bij gemeente-

leden). Kosten: € 10,00 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen.

Mountainbiken - zaterdag 1 juni

Gemeentedag zaterdag 15 juni

Zaterdag 15 juni belooft een gezellige dag te worden! Vanaf 11.00 uur is het kerkplein omgetoverd tot een gezellig marktplein waar van alles te beleven valt, zoals een springkussen, een kledingmarkt voor kinderen, kramen met tweedehands boeken, tweedehands dames- en kinderkleding, groenten en fruit, grillworst, kaas, snoep, haaraccessoires, cadeauartikelen, handgemaakte tassen, enz. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, er is van allerlei lekkers te koop, dus er hoeft thuis niet te worden gegeten. Om 14.00 is er weer de inmiddels traditionele dienstenvelling en rond 15.00 sluiten we af.

Heeft u tweedehands boeken beschikbaar, dan houden we ons aanbevolen! In de volgende kerkbode leest u waar ze kunnen worden ingeleverd.

Scipio-App

Naast gemeenteagenda en vermelding van NAW-gegevens van de gemeentelieden fungeert de Scipio-app ook als 'smoelenboek'. Heel handig om zo elkaar te (her)kennén! Maar dat wordt een stuk lastiger als er geen profielfoto is geüpload. Daarom een verzoek om -als u dat nog niet hebt gedaan- een foto aan uw profiel toe te voegen, zodat u in Scipio bijvoorbeeld kunt vinden wie die mensen zijn, die zondag voor u zaten of waarvoor voorbede werd gedaan.

Een hartelijke groet van Jan, Maartje, Carolien, Martin, Maarten en Anje



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag en vandaag is het 1^e Paasdag. Op Goede Vrijdag dachten we eraan hoe de Heere Jezus aan het kruis is gestorven. Maar niet alleen Hij werd gekruisigd, ook twee moordenaars werden met Hem aan een kruis gespijkerd. Daarom staan er ook drie kruizen op de kleurplaat. Kennen jullie het verhaal van deze twee moordenaars? De dominee heeft er een paar weken geleden over gepreekt. Eerst bespotten ze allebei de Heere Jezus, maar na een tijdje krijgt er één berouw en vraagt hij aan Jezus of Hij aan hem wil denken, als Hij in Zijn Koninkrijk zal ge-

komen zijn. De Heere Jezus spreekt dan één van de kruiswoorden uit: 'Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.' Vlak voor de dood is deze moordenaar toch nog gered! Met Pasen denken we eraan dat Jezus ook weer uit de dood is opgestaan! Wat een troost! Hij heeft zelfs de dood overwonnen! De woorden uit de puzzel gaan zowel over Goede Vrijdag als over Pasen. Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora



**moeilijke
woorden**

Hij is geslagen aan beide voeten
= er is iets kapot gegaan in zijn
voeten, waardoor hij niet (goed)
kan lopen
Weldadigheid aan iemand doen
= iets goeds voor iemand doen.

Vul de antwoorden in de puzzel hierboven in! Als je het niet weet kun je het in de bijbel vinden. (statenvertaling)

1. Hoe heet de koning in deze geschiedenis?
2. Hoe heette zijn beste vriend?
3. De vader van zijn vriend heette
4. De koning heeft zijn vriend beloofd voor zijn te zorgen.
5. Hoe heet de zoon van zijn vriend?
6. Die zoon is aan beide voeten.(vs. 3)
7. Toen hij klein was is hij
8. Een moeilijk woord voor 'iets goed voor iemand doen. (vs. 7) aan iemand doen.
9. De koning geeft hem de van zijn opa terug.
10. Wie moet er voor het land zorgen? (vs. 9 en 10)
11. Mefiboseth noemt zich een dode
12. De koning wil dat hij mee-eet aan zijn(vs. 7)
13. Zo wordt Mefiboseth als één van koning Davids





Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)

Hoofdstuk 10: Een zwerftocht

Op een dag, toen Tekko wat lusteloos in de zon zat te soezen, kwam Tani naar hem toe. Hij bleef, ook nu, toch Tekko's vriend. Hij schopte plagerig tegen Tekko's benen. "Hé, word eens wakker!" "Laat me met rust", bromde Tekko nors. "Doe niet zo mal", zei Tani kort. "Ik heb zin om vandaag een lange tocht te maken. Maar alleen is er niets aan. Ga je mee?" "Wat ga je doen?" vroeg Tekko, toch belangstellend. "Ik neem m'n boog en pijlen mee. Misschien kunnen we wat schieten". Tekko stond vlug op. Ja, dat was misschien wel leuk. Hij had er nu ook wel zin in. En als hij wat geschoten had, had Moena weer iets om te braden. Even later liepen de twee jongens het bos in. Ze volgden eerst een smal pad, maar al gauw gingen ze hier van af. Het was veel leuker dwars door die soms taai in-ééngestregelde massa een weg te banen, te vechten met kronkelende lianen en verstarde takken, te lopen door gras en struikgewas, dat soms zo hoog was, dat ze elkaar bijna niet konden zien. Hier, weg uit het vijandige dorp, kon Tekko zijn zorgen even vergeten. Op een kleine open plek liet Tani zich op de grond vallen. "Zo, pff, even uitblazen hoor!" Tekko liep nog even rond. Hij zag wat struiken met bessen en plukte een handvol van de zure vruchten. Hij ging op de grond zitten en zoog ze één voor één op. Heerlijk voor de dorst was dat! Tani keek naar hem. "Ik heb ook dorst", zei hij vriendelijk. "O ja?" zei Tekko. Plagend wees hij naar de struiken. "Er hangen er nog veel meer". Tani zuchtte,

maar bleef lui liggen. Toen, plotseling, deed hij een uitval en graaide de laatste bessen uit Tekko's hand. Deze zat even verbouwereerd te kijken. Toen sprong hij grommend naar Tani toe, die juist grinnikend een paar bessen in zijn mond wilde steken. De jongens rolden over elkaar heen. De bessen lagen allang ergens vertrapt in het gras. Maar het ging nu ook niet meer om die paar bessen, het ging erom wie de sterkste was. Af en toe konden ze bijna niet verder van het lachten. Dan lag de één onder, dan de ander. Toen kreeg Tani zo'n lachbui, dat Tekko hem zonder moeite op de grond kon duwen. "Oh! Oh! Tekko! Wat trok je een gezicht! Oh Tekko! Waren de bessen lekker?" Tekko grinnikte. Toen zei hij plechtig: "Ik heb je overwonnen, Tani. Ik moet je straffen". Tani keek hem afwachtend aan. "Je moet een hele handvol bessen voor me plukken", zei Tekko en hij wees naar de struiken. Tani lachte. Hij stond op, maakte een spottende buiging en ging de bessen plukken. Tekko hielp al gauw mee. Toen ze hun dorst gelest hadden, bleven ze nog wat lui liggen. Als ze elkaar aankeken, grinnikten ze nog wat na. Tani plukte een bloedzuiger van Tekko's schouder. "Kom, we moeten verder", zei hij toen. Ze zwierven weer verder, kapten lastige takken en halsstarrige lianen weg. "Laten we niet te ver gaan", waarschuwde Tekko. "We moeten ook nog terug".

Plotseling klonk er een hevig gekraak. Geschrokken bleven de jongens staan. Ze

hoorden een woest gesnuif en zagen een donkere, borstelige kop met dreigende fonkelende oogjes: een groot wild zwijn baande zich stampend een weg door de dichte massa. Achter haar aan kwamen de jongen; dicht op één gedrongen volgden ze knorrend het spoor van hun moeder. Roerloos bleven de jongens staan: een wild zwijn met jongen was gevaarlijk, als je niet uit de buurt bleef. Ze wachtten totdat het geknor ver genoeg weg was. "k Zou best zo'n kleintje willen hebben", zei Tekko spijtig. "Wij hebben niet één varken meer". "Wees blij, dat ze ons niet in de gaten had", zei Tani. Tekko reageerde niet. Hè ja, wat zou dat mooi geweest zijn, als hij thuis was gekomen met een jong varken! Hij zou dan heel gewoon de hut binnen komen en zeggen: "Alstublieft!" Wat zouden zijn vader en moeder verbaasd kijken! En... wat zouden ze blij zijn! Dan zouden ze tenminste weer een varken hebben. Alle ellende van thuis kwam weer boven. Nee, ze hadden niet één varken meer. En zusje.... Zou Tani alles weten? Hij

zou het zo graag eens allemaal aan iemand vertellen. "Wemale heeft ons laatste varken geslacht", zei hij nog eens spijtig. "Dat moest toch Tekko? Hij moest toch aan de goden offeren en de boze geesten weggagen?" Tekko antwoordde niet. Ze liepen zwijgend verder. "Geloof jij alles wat Wemale zegt, Tani?" vroeg Tekko plotseling. Tani keek hem geschrokken aan. "Ja, zie je..", zei Tekko aarzelend, "...ik weet het soms niet meer. Moet je nu eens luisteren". En hij vertelde alles, wat hij daarginds bij de witte man allemaal had gezien en gehoord. Alles, wat Ano hem had verteld. En ook van de maatregelen, die Wemale had genomen. "Ik kan m'n zusje toch niet laten pijlen, Tani", zei Tekko heftig. "Nu heb ik haar met zoveel moeite naar de witte man gebracht. En straks, als ze beter is en de witte man haar komt brengen, wordt ze misschien gepijld!" "Zou Wemale dat echt willen?" vroeg Tani, die nog niet alles geweten had en nu toch ook wel schrok.

Wordt vervolgd

Wat bezat de eerste Gemeente dat wij vandaag niet meer hebben? Niets dan de Heilige Geest, niets dan de kracht van God. Ik denk dat één van de grootste geheimen van de eerste Gemeente in het feit lag dat de eerste gelovigen in de zalving van boven geloofden en niet in de kracht en mogelijkheden van de mens. Wat staat heden ten dage de mens centraal. Hier volgt een stukje uit een brief die ik van een jeugdleider ontving: 'Wij zijn ten einde raad. We weten niet wat we met de jongelui aan moeten die onlangs getuigd hebben dat ze bekeerd zijn. Ze willen allerlei soorten amusement en het schijnt ons toe dat ze weggaan als wij dit amusement dat zij willen niet geven'. Ja, de huidige trend is een zucht naar een christelijke ervaring (of moet ik dit woord christelijk maar weglaten?), een ervaring die licht en luchthartig is en gebaseerd is op amusement. De voorstanders van deze 'methodes' zullen zeggen: 'O, maar hoe kunnen we de mensen trekken als we niet iets van amusement bieden?' Daarop zou ik willen vragen hoe ze zoveel mensen kregen op de Pinksterdag. Hoe deden ze dat? Door aanplakbiljetten, door posters, door marsen voor Jezus, door een film? Nee! De mensen werden niet aangeraakt en samengebracht en binnengebracht in een levende relatie met God door de stem van mensen, maar door een geluid van de hémel. Wij hebben vandaag meer geluid van de hemel nodig. Het schijnt me toe dat hemelse geluiden uitsterven. De eerste Gemeente verlangde om de zalving van de Heilige Geest en niet om amusement.

Duncan Campbell



Overige berichten

Nacht van Gebed 31 mei

Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Iran, Nepal en China. Van dv vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni 2024 is de Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors. *'Ons gebed doet ertoe, het is heel belangrijk. We dienen een God die onze gebeden hoort en verhoort, zelfs boven ons besef uit!' - (Klaas, Open Doors)*

Graag willen we dit ook weer organiseren in onze gemeente. De avond zal van 19.45-00.00u zijn! We zullen elk uur een gebedsronde hebben. Zo'n gebedsronde bestaat uit koffie/thee en ontmoeting, het kijken en luisteren naar een verhaal van een vervolgde christen, Bijbellezen en zingen en een moment om met elkaar te bidden. Om 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 begint er een ronde, elk met een eigen verhaal. De inloop is vanaf kwart voor, dan staat er koffie/thee voor u/jou klaar. Iedereen van harte welkom!

*Groet, Herwina Lam-Prins
en Gerben Roelofs*

Contactavond jeugdmentoraat

Na de zomervakantie is het jeugdmentoraat in onze gemeente van start gegaan. Jongeren vanaf twaalf jaar hebben een mentor gekregen die voor hen klaarstaat binnen de gemeente. Om als mentoren hierover ervaringen uit te wisselen is er op D.V. maandagavond 13 mei een contactavond in de kerkzaal. Alle mentoren zijn hierbij hartelijk welkom. De avond begint om 19.45 en eindigt rond 21.00.

Verder zijn er met ingang van volgend schooljaar (2024-2025) nieuwe mentoren nodig. Lijkt het je mooi om mentor te worden? Dan ben je ook van harte welkom op 13 mei om meer te horen over het mentoraat.

Reformatorisch onderwijs in de knel door lerarentekort

Onlangs heeft een reformatorische school uit de regio het lerarentekort opnieuw onder onze aandacht gebracht. Een thema waar we ons als kerkenraad mee verbonden voelen, omdat gezin, kerk en school een driehoek vormen in het reformatorisch onderwijs. Het lerarentekort is nijpend, wat ervoor zorgt dat onze jongeren onvoldoende lessen krijgen. Ongetwijfeld heeft u dit gemerkt bij uw eigen kinderen. Om de kwaliteit van ons reformatorisch onderwijs te kunnen blijven bieden, hebben we mensen nodig die zich hier als docent voor willen inzetten. Misschien denkt u aan de ander, maar waarom voelt u zichzelf niet aangesproken? We willen u oproepen om zich te oriënteren op het werken als docent. Bezoek eens een open dag of loop een dagje mee op een school! We willen u vragen om de nood van het onderwijs in uw gebed mee te nemen. Zodat we onze leerlingen kunnen blijven opvoeden in de driehoek: gezin, school en kerk.

Gebed voor Israël

Enkele citaten uit een preek van Th. Boston over Zach.12:12, waarin hij oproept tot gebed voor Israël.

Is er iets van liefde bij u tot of belangstelling voor de kerk; voor het werk van reformatie, de hervorming van ons land, de reformatie van de wereld?

De geringste zucht maar, naar de herleving van dat werk, dat nu tot stilstand is gekomen? (1716)

Ziet gij verlangend uit naar een opwekking in de kerken, die nu als een vallei vol doodsbeenderen zijn; Zoudt ge graag zien, dat de Geest des levens in hen kwam? Bidt dan voor de Joden.

“Want in dien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aaneming wezen, anders dan het leven uit de doden?” Rom. 11: 15 Dat zal een tijd van geestelijk leven zijn; een tijd van een grote uitstorting van de Heilige Geest, die de Reformatie tot groter hoogte zal doen rijzen, dan zij nog is geweest.

Verlangt ge naar de vermeerdering van de kerk, bidt dan.

“En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!” Rom. 11: 12

De kerk zal niet alleen door de toetreding der Joden vermeerderd worden, maar ook door groter toevloed van de heidenen. Want hun bekering zal groter rijkdom der wereld betekenen dan hun val.

Al zou niemand van ons dit bij zijn leven

meemaken, laten wij dan toch onze geboden achterlaten voor de bekering van dat volk. (de Joden)

Gastopvang of Pleegzorg

Denkt u al langer na over Gastopvang of Pleegzorg? Kom D.V. 29 mei 2024 naar Veenendaal! Timon Pleegzorg en drie organisaties voor Gastopvang (de Vluchtheuvel, Helpende Handen en DPH) organiseren een gezamenlijke informatieavond over Pleegzorg en Gastopvang.

Het verschil tussen deze twee vormen van opvang zal naar voren komen, evenals welke eigenschappen handig en nodig zijn als je pleegouder(s) of gastopvangouder(s) wil worden. En om daar vast wat over te zeggen; we zijn op zoek naar 'gewone' mensen met ruimte in hart, huis en leven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op deze avond is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen. *Aanmelden is gewenst!*

Datum: 29 mei 2024

Locatie: Adventkerk,

Vijftien Morgen 51, Veenendaal

Tijdstip: 19.30 inloop, 19.45 start

Aanmelden:

jhendriksen@stichtingdevluchtheuvel.nl



**Nieuwbouw, verbouw
en onderhoud**

POL
BOUW EN ONDERHOUD

Pol bouw en onderhoud

Concordialaan 14

6712 GM Ede

Tel 06 1366 5469

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

evangelisatie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 16 mei worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



Pinksteren

Kom Heilige Geest
vul mijn hart en leven
laat Uw liefde stromen
troost met Uw nabijheid
geef kracht om te getuigen
vervul ons met heilig vuur.

Kom Heilige Geest
woon in onze huizen
ontdek onze zonden
leer ons meer op Jezus zien
ontsteek een groot verlangen
volmaakt te leven tot Uw eer.

Leo Heuvelman



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Pottaria/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl