

EEN goede NAAM

De naam is uitgelezenere dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud.

Spreuken 22:1



Een goede naam. Uit contacten die we hebben, merken we dat de christenheid niet altijd een goede naam heeft onder het Joodse volk. De geschiedenis van het christendom heeft ons in die zin geen 'goede naam bezorgd'. Het wantrouwen naar christenen toe is daarom ook nog niet verdwenen.

Albert en Ester Knoester, Dimona

'Wij hebben toch Jezus vermoord?', zei iemand laatst nog tegen ons. In dit licht was ook de heftige tegenstand die we jaren hebben ervaren in ons werk hier, begrijpelijk. Daarom hielden we ervan om ons werk altijd te doen 'onder de radar', op een bescheiden wijze, niet opvallend en zeker niet triomfantelijk.

7 oktober jl. vond de vreselijke brute aanval van Hamas op Israël plaats. Vanaf die tijd is er veel veranderd. Ook in onze contacten vond er een verandering plaats waarvan we nooit hadden durven dromen. Bij geval werden we betrokken

bij hulp aan soldaten die vechten in de Gazastrook. We kwamen in contact met de manager van een uitgiftepunt in Dimona. Met name Esther deed en doet daar veel vrijwilligerswerk. We ontvingen

een uitnodiging om met deze manager militaire basissen te bezoeken. We ontmoetten commandanten met hun manschappen. Met een giftkaart en een psalmboekje konden we hen bemoedigen. Ook hadden we gelegenheden om de manschappen toe te spreken. Altijd ging ons bezoek gepaard met de boodschap: 'Dit kunnen wij voor jullie doen, omdat er christenen zijn in Nederland die naast jullie staan, en voor jullie bidden.'

Ondanks dat we het eigenlijk niet wilden, liep het werk dat we (ook namens u) mochten en mogen doen in de gaten. Zo zelfs dat we van de burgemeester een uitnodiging kregen om op 8 april een certificaat van dank in ontvangst te nemen. In het begin van de avond stonden we samen met de andere vrijwilligers met de burgemeester op het centrale podium van Dimona. Later op de avond was er een meer 'besloten' bijeenkomst, waarin we persoonlijk werden toegesproken en werden bedankt voor onze inzet. Ook ontvingen we een oorkonde. 'De naam is uitgelezenere dan grote rijkdom', zegt Spreuken 22. We zijn dankbaar dat er (ook dankzij u) een goed gerucht van ons uit mag gaan. En dat we nu zelfs op het stadhuis een goede naam hebben. En toch... uiteindelijk gaat het nog niet eens om *onze* goede (christelijke) naam. 'Uw Naam worde geheiligd', leerde de Heere Jezus ons bidden. 'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.'

