

Zending Hersteld Hervormde Kerk

Nieuwsbrief

Vierde kwartaal 2024



De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar met als doel om PZC's (en verder alle zendingsgeïnteresseerden) te informeren over het zendingswerk, zodat zij kunnen meeleven met en de gemeente kunnen betrekken bij de zendingsactiviteiten en de zendingswerkers. U mag er gerust gedeelten uit kopiëren om in uw kerkbode te plaatsen. De brief wordt aan het begin van elk kwartaal per mail verzonden naar de PZC's en op de website van ZHHK geplaatst.

Wij brengen u op de hoogte van ontwikkelingen en gebeurtenissen die voor de gemeente van belang zijn. Het zendingsbureau stelt het op prijs als u reageert op de nieuwsbrief en suggesties voor verbetering aan ons voorstelt.

Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024

Algemeen

Landelijke zendingsdag 2024

Op 31 augustus werd in het kerkgebouw in Lunteren de landelijke zendingsdag gehouden. Thema van dag was: 'Totdat Hij komt'. Het was, mede door de aanwezigheid van Marijke van der Plaat en twee voorgangers uit Malawi, een hele mooie en ook bijzondere dag. Naast de presentatie die Marijke heeft gehouden, heeft ze ook de kinderprogramma's bezocht en daar aan de kinderen op een boeiende wijze verteld over haar werk in Suriname.

De beide pastors uit Malawi, ds. Loki en ds. Falamenga, vertelden over de uitdagingen waar de RPC mee te maken heeft. Uitdagingen zoals de altijd terugkerende voedselproblematiek, maar ook het omgaan met het oprukken van de Islam in de steden en op het platteland. Toch mochten ze ook dankbaar vermelden dat de kerk in Malawi meer en meer gevormd wordt en dat ze ook haar zegeningen kent!

Naast deze bijdragen is er ook iets door een uitgezonden zendingsmedewerker verteld over het Bijbelvertaalwerk in een gesloten land. Werk wat niet in het openbaar gedaan kan worden, maar waartoe het echtpaar zich door de Heere geroepen weten.

Voor de kinderen en jongeren was er dit jaar naast het normale programma de gelegenheid om via een VR-bril een kijkje te nemen op het zendingsveld in Afrika. Iets waar velen gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast was er een mooie zendingsmarkt met kramen van diverse organisaties die voor de zending actief zijn en waar volop gelegenheid was voor onderlinge ontmoeting. Kortom een mooie en inspirerende zendingsdag die wat meer dan anders gericht was op het concrete zendingswerk. U kunt de zendingsdag terugzien op de website of via de volgende link: <https://www.youtube.com/live/je0VenUHTfs>



Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024



Nieuwe secretaresse zending

Als nieuwe secretaresse van de ZHK, stel ik mij graag aan u voor.

Mijn naam is Helma van Diermen, 33 jaar, getrouwd met Wim en moeder van Jochem (12) en Emma (8). Wij wonen in Veenendaal.

Eind februari jl. zijn wij als gezin terug gekeerd vanuit het mooie Ethiopië, nadat wij daar bijna 2 jaar met veel plezier hebben gewoond en gewerkt.

Terug in Nederland, kostte het best even wat moeite om hier weer te settelen. Na een debriefing te hebben gedaan, kon ik mijn toekomst weer in Nederland zien. Vervolgens kwam deze baan op mijn pad. Hierin mag ik zeker de leiding van de Heere zien. Hoe mooi is het, om onze Afrika-ervaring in te kunnen zetten en op deze manier mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

Als secretaresse zal ik vooral achter de schermen bezig zijn. Mocht u vragen of ideeën hebben, neem dan contact met mij op.



Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024

Malawi

Hierbij een korte impressie van de reis van onze broeders uit Malawi naar Nederland.

Beste broeders en zusters,

Ik hoop dat het door de genade van God goed met u gaat.

Ik wil beginnen met te zeggen dat leren nooit eindigt en dat leren niet alleen in de klas plaatsvindt, maar ook door te reizen.

Eerst en vooral mogen we heel dankbaar zijn. Het is voor ons allerminst vanzelfsprekend dat we de zendingsdag in Nederland hebben bijgewoond. Door deze grote bijeenkomst realiseerden we ons dat de broeders en zusters in Nederland een hart en bereidheid hebben om de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPCM) te helpen bij de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus om zielen te redden. Tijdens onze presentatie ervoeren we broederlijke liefde, respect en aandacht.



Voor ons bezoek hadden we verkeerde opvattingen over Nederland en dachten we dat wij het qua kerkdienst op de dag des Heeren beter doen dan in de HHK.

Wat veel indruk op ons heeft gemaakt, is de kerkelijke discipline. Ik heb nog nooit een dienst bijgewoond of gepredikt in een grote kerk zonder dat er lawaai was.

Iets anders dat we hebben geleerd en waar we ons voor schamen, is dat onze broeders in de HHK de tijd bijhouden, want we hebben onder de dienst niemand de kerk zien binnenkomen zoals bij RPCM gebeurt, wat voor verwarring en verstoringen zorgt.

Het is een grote les voor ons dat we de aanbidding van God serieus moeten nemen.

Waar we ook kerk houden, we proberen onze pastors, ouderlingen, diakenen en kerkleden te leren dit serieus te nemen, vooral als we in het gebed tot de Almachtige God komen.

Iets anders dat indruk op ons maakte, was de manier waarop de kerkdienst wordt geleid. We hebben gezien dat de predikant de kerkdienst echt leidt door op een goede manier al het werk te doen. Ook het gebruik van de hele dag des Heeren voor de aanbidding van God door twee diensten te houden heeft indruk achtergelaten.

Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024

Iets anders wat we bijzonder vonden, was dat er in ieder gezin dat we bezochten het gebruik was om na de maaltijd uit de Bijbel te lezen. Dit laat zien dat de mensen de liefde tot de Schrift hebben en hier graag uit willen leren.

Het andere dat we hebben geleerd is dat de kinderen vanaf hun jonge leeftijd het Woord van God en gehoorzaamheid leren. Dit hebben we vooral ervaren op de zondagsdag en op de dag van aankomst toen we een basisschool bezochten.

Ten slotte hebben we geleerd dat de mensen in Nederland hardwerkend zijn en met datgene waarmee God hen gezegend heeft, graag helpen en geven aan en voor het werk van God tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

We hebben een goede tijd gehad in Nederland en als God het wil hopen we onze medebroeders nog eens te kunnen bezoeken.

Moge de almachtige God u zegenen!

Uw broeders in Christus,
Ds. C. Loki en
Ds. F.T. Falamenga
MALAWI



Voorbede gevraagd - Malawi

- Voor de opzet van het jeugdwerk in de RPC. Voor de jongeren, die zo weinig kansen hebben ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in Nederland en voor wie de kerk tot nu toe nog zo weinig betekend heeft.
- Voor de commissie zending en de generale synode, om wijsheid bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de voortgang van het zendingswerk.
- Voor het uitstoten van een nieuwe zendingsarbeider in dit deel van Gods wijngaard.

Suriname

Terugblik verlov Marijke van der Plaat

Het is mijn tiende dag terug in Suriname. Ik ben weer thuis. Mijn hoofd tolt van alle indrukken, gedachten en ervaringen. Gevoelens gaan op en neer. Het is opnieuw een transitie die ik doormaak. Natuurlijk niet zoals toen ik voor het eerst in Suriname kwam, nee... nu is het mijn thuis. De mensen, de gewoonten, het klimaat, mijn huis, mijn vrienden; het voelt allemaal weer vertrouwt, alsof ik niet ben weggeweest. En toch, het is weer even wennen. Het contrast met Nederland is groot. Daar stond ik in kerken van miljoenen euro's. Daar maakte ik dankbaar gebruik van een prima auto en zag ik de luxe bolides om mij heen geparkeerd staan. Daar zag ik de organisaties, de kansen en de mogelijkheden die er zijn, simpelweg omdat er mankracht en geld voorhanden is. En hier... hier zijn veel dingen anders. Maar één ding weet ik zeker... niet geld, luxe, mankracht enz. brengt het geluk. Daar en hier zag en zie ik lege blikken. Omdat het hart geen rustpunt gevonden heeft. En daarom weet ik... God roept me om een leesbare brief van Hem te zijn. 'Gewoon' te zijn in Hem en mijn leven te delen met de mensen om me heen.

De eerste stapjes zijn hier weer gezet. De eerste gesprekken alweer gevoerd. En opnieuw zeg ik het tegen mezelf: Marijke, jouw roeping is... Blijf in Mij!

Vanaf hier wil ik u allen hartelijk groeten. Misschien heb ik u ontmoet, gezien op één van de vele presentaties die ik mocht geven. Het was goed om in Nederland te zijn. Te midden van jullie. Het was goed om de positieve reacties te ontvangen. Het meeleven, de warmte en de betrokkenheid deden me goed. De mee bidders en strijders die ik mocht ontmoeten. Ik voel me gezegend!

Ik ben blij om weer op mijn post te zijn en zie er naar uit wat God gaat doen, dwars door alles heen. Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de eer en heerlijk tot in eeuwigheid. Wat een wetenschap, die uitstijgt boven alles uit! Wees gezegend.



Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024

Een nieuwe kerk voor Powakka

Onder deze naam hebben we enige tijd geleden een project gestart om in het dorp Powakka een eigen kerk te bouwen. We worden vanuit Nederland bijgestaan door een projectontwikkelaar die ervaring heeft met bouwprojecten in landen zoals Suriname. In de vorige nieuwsbrief mochten we u vertellen dat er een begroting voor deze kerkbouw gemaakt is en dat er plannen op papier staan, maar dat de dorpsvergadering, een soort gemeenteraad, nog een stemming wilde houden voordat er een vergunning aangevraagd kan worden.

Inmiddels heeft deze dorpsvergadering plaatsgevonden en is er een positief besluit genomen. Dit houdt in dat na het inmeten van de grond de vergunning aangevraagd kan gaan worden. Intussen is het stuk grond, dat bestond uit een stuk bosgrond 'schoongemaakt' en kan er worden begonnen met de afgraving voor het fundament. De verwachting is dat vergunning zo'n 2 maanden na de aanvraag zal komen, wat inhoudt dat er begin 2025 met de bouw begonnen kan gaan worden.

De kosten voor dit kerkgebouw zijn geraamd op € 150.000. Een groot deel van dat bedrag, namelijk € 85.750,- is inmiddels al bij elkaar gebracht door verschillende gemeenten die voor dit project collecteren of een actie voeren. Hier zijn we echt verwonderd en dankbaar voor. We zijn er nog niet, maar als we de komende maanden giften mogen ontvangen op het huidige niveau, dan zullen we ergens in het voorjaar van 2025 het streefbedrag halen!



Om de kerkbouw onder de aandacht te brengen, is er een mooie flyer samengesteld die tijdens zendingsavonden en actiemomenten uitgedeeld kan worden. U kunt deze flyer aanvragen bij het zendingsbureau.



Nieuwsbrief ZHHK - oktober 2024

Wie gaat er mee?

De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft als projectplan 2024-2025 de aanschaf van een nieuwe bus voor de kinderen in Powakka. Het plan heeft de mooie naam: 'Wie gaat er mee?', wat ziet op de kinderen die door Marijke opgepikt worden om mee te gaan naar de kinderclubs. Het kan goed zijn dat u dit project voorbij ziet komen in de komende periode!

Samen met de Zondagsscholenbond is er voor dit project gekozen. De huidige bus is namelijk al 17 jaar oud en is nodig aan vervanging toe. De bus wordt voornamelijk gebruikt voor het vervoer van de kinderen en jongeren van Philipusdorp en Powakka zodat ze kunnen meedoen aan de wekelijkse kinderclub en jongerenclub.



Onlangs hebben we dit plan voor de Hervormde Zondagsscholenbond mogen presenteren. We hopen in 2025 over te gaan tot de aanschaf van een mooie bus waarmee de kinderen en jongeren opgehaald kunnen worden.

Voorbede gevraagd - Suriname

- Voor de bouw van de kerk met vergaderfaciliteiten in Powakka.
- Voor zegen op het werk van Marijke en pastor Andre in de beide dorpen.
- Voor een zegenrijke tweede toerustingsconferentie.

Nieuwsbrief ZHHK - oktober 2024

Van het zendingsbureau

Classicale zendingsavonden

De eerste klassicale zendingsavond van dit seizoen is achter de rug. Op 10 september hebben we met een groep betrokken kerkenraadsleden en leden van zendingscommissies vanuit classis Noord kennisgemaakt en gesproken over het geheel van de zending van onze kerk. Een mooie en waardevolle avond waar ook veel nieuwe actiepunten uit zijn voortgekomen.

Dit seizoen staan nog twee avonden op de agenda:

- Dinsdag 15 november 2024: classis Midden, Woudenberg.
- Dinsdag 4 februari 2025: classis Zuid-West, Sirjansland.

We zien uit naar uw komst.

Ontmoetingsdag zendingsgeïnteresseerden

D.V. zaterdag 7 december wordt de jaarlijkse ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteresseerden gehouden. Voor nadere informatie klik hier.

[Ontmoetingsdag zendingsgeïnteresseerden 2024 - Hersteld Hervormde Kerk](#)

Er is een mooi programma samengesteld. Vanuit ZHHK zien we ernaar uit om velen te ontmoeten. In de eerste plaats denken we aan hen die zich afvragen of de Heere hen gebruiken wil in Zijn dienst op het zendingsveld. Maar vervolgens ook aan hun familieleden, kerkenraadsleden, leden van zendings- en thuisfrontcommissies. En verder is iedereen met een hart voor zending zeer welkom!

Wilt u de dag onder de aandacht van de gemeente brengen?



Nieuwsbrief ZHK - oktober 2024

Voorlichtingsbijeenkomsten

We kunnen ons voorstellen dat er soms behoefte is aan een voorlichtingsbijeenkomst in uw gemeente over een algemeen zendingsonderwerp of een specifiek project. Het is natuurlijk het mooist als er iemand beschikbaar is die vanuit het zendingswerk dat hij of zij bedrijft iets kan vertellen. Dat is helaas niet altijd mogelijk. We denken graag met u mee om een passend onderwerp voor een presentatie te bedenken en de juiste persoon om de presentatie te geven. Stel vrijmoedig uw vraag aan het zendingsbureau.

Projecten

Aan het zendingsbureau wordt vaak de vraag gesteld naar specifieke projecten waarvoor een gemeente kan bijdragen. In zo'n geval gaan wij samen met de vrager op zoek naar een geschikt doel waarvoor geld bijeengebracht kan worden. U moet wel beseffen dat die projecten moeten passen in jaarplan en begroting. U zult zeker ook begrijpen dat de belangrijkste kostenpost is het uitzenden van zendingswerkers vanuit Nederland. Het is ook heel mooi als een gemeente zich verantwoordelijk voelt om een (deel van een) uitzending voor haar rekening te nemen. Laat het weten als u als plaatselijke zendingscommissie behoefte hebt aan een gesprek hierover. We maken graag een afspraak om een deel van uw vergadering bij te wonen.

Agenda, D.V.:

- 15 oktober 2024 zondingsavond classis Midden, Woudenberg
- 3 november 2024 najaarszondingscollecte
- 7 december 2024 toerustings- en ontmoetingsdag zondingsgeïnteresseerden
- 4 februari 2025 zondingsavond classis Zuid-West, Sirjansland

Contact

Hebt u een vraag of behoefte aan overleg met het zendingsbureau? Neem gerust contact met ons op, per e-mail (info@zhk.nl) of telefonisch (0318-505541). Wij zijn u graag van dienst!

Namens bureau zending,
Wim van Rhee - Manager
Helma van Diermen - Secretaresse