

Verlag werkbezoek Suriname

Eind april brachten de bestuursleden B. Kloosterman en B. Visser en de manager zending een bezoek aan Suriname. Op maandag 22 april kwamen we aan in Paramaribo. De dinsdag was gereserveerd voor gesprekken met het zendingsteam. We ontmoetten Marijke van der Plaats en pastor Serge in het kerkje in Philipusdorp. De toon werd gezet met een Bijbelstudie over het laatste gedeelte van Jes. 40.

Na een fijne ontmoeting rond het Woord, gingen we het gesprek aan over het werk in de gemeenten. Evangeliseren onder de inheemsen is niet eenvoudig en gaat met vallen en opstaan. Soms lijkt het vruchten te dragen. Dan weer zijn er momenten van teleurstelling, omdat mensen afhaken... Juist in deze omgeving wordt beleefd hoe afhankelijk we zijn van de werking van Gods Geest. Goed om daar samen uitgebreid bij stil te staan en vervolgens na te denken over de stappen die de komende jaren gezet moeten worden.

Op woensdag hadden we een aantal ontmoetingen in de stad. Eerst met de directie van Bijbelschool EST. ZHHK steunt deze Bijbelschool door het financieren van gastdocenten. Zowel ds. Hoek als ds. Meuleman gaan af en toe naar Suriname om gedurende een week lessen te verzorgen. Hun bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Tijdens de ontmoeting hebben we besproken hoe we de onderlinge betrekkingen in de toekomst nog meer gestalte kunnen geven.

Daarna spraken we met Apollos, de organisatie waar pastor Andre in dienst is, over de voortgang van de conferenties ten behoeve van voorgangers in het district Para en de bijdrage daaraan van ZHHK.

's Middags bezochten we de nieuwe hangar van MAF en spraken we met een pastor die als gastpredikant wel voorgaat in de gemeente van Philipusdorp en Powakka. Deze pastor vertelde hoe de Heere zijn kennismaking met Puriteinen als Owen en Edwards gebruikt had om zijn inzicht in het Bijbels verstaan van de rechtvaardiging van de goddeloze te verdiepen. Het was heel bijzonder om hem op een authentieke wijze te horen spreken over hoe de Heilige Geest hem persoonlijk geleid had en vervolgens wilde gebruiken om anderen de weg te wijzen.



's Avonds bezochten we de Bijbelstudieavond in Powakka, waar Marijke met een groepje mannen en vrouwen enkele hoofdstukken uit de Bijbel las en daarover het gesprek aanging. Echt opvallend was hoe betrokken de mensen zijn op het Woord en het begrijpen ervan.

Op donderdag voerden we het jaarlijkse functioneringsgesprek met Marijke. Daarna bezochten we de kinderclub, waar 38 kinderen uit Philipusdorp en Powakka aanwezig waren. Ze zongen er liederen, leerden Bijbelteksten en luisterden naar Bijbelverhalen. Daarna gingen ze met een kleurplaat aan de slag om het geleerde te verwerken.

's Avonds hadden we een gesprek met de bouwkundige die de kerkbouw in Powakka zal begeleiden. We spraken met hem over het bouwproces en de wijze waarop hij de bouw zal begeleiden.

Op vrijdag voerden we gesprekken met het dorpsbestuur van Powakka en van Philipusdorp. De dorpen worden bestuurd door een kapitein en enkele basja's. Je zou ze kunnen vergelijken met onze burgemeester en wethouders. Vooral het eerste gesprek was belangrijk. Er is lange tijd een conflict gaande geweest in het dorp tussen twee kapiteins. Er was een nieuwe kapitein gekozen, maar de oude weigerde op te stappen. Uiteindelijk heeft de rechter uitgesproken dat de verkiezing in goede orde verlopen is en heeft de regering de nieuwe kapitein geïnstalleerd. Pas toen heeft de oude kapitein zich bij zijn verlies neergelegd. Nu de rust teruggekeerd is in het dorp, kunnen lopende zaken weer opgepakt worden. We hebben met het dorpsbestuur gesproken over de kerkbouw. Om een bouwvergunning aan te vragen is hun handtekening nodig. U begrijpt hoe belangrijk een goede verhouding met het bestuur dan is.

's Avonds bezochten we de jongerenclub. Aan het begin van de avond de jongeren ons persoonlijke vragen over hoe wij zelf de Heere Jezus hadden leren kennen en Wie Hij voor ons was. Best wel confronterend, maar ook heel mooi dat ze juist dit vroegen. Marijke behandelt met hen de Romeinenbrief. Er werd goed geluisterd en meegedaan met de bespreking. Op zondag bezochten we eerst een dienst in Paramaribo en 's middags de diensten in Powakka en Philipusdorp. Pastor Serge preekte over 1 Petrus 1: 3-10. De vraag werd gesteld: zijn wij inderdaad wedergeboren tot een levende hoop? In de beide gemeenten wordt dezelfde preek gehouden, in Powakka vooral in het Sranantongo, in Philipusdorp in het Nederlands. Tijdens de dienst moest de pastor enige tijd stoppen, omdat de harde regen hem onverstaanbaar maakte. Gelukkig hield het snel weer op. Het maakte opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is dat er in dit dorp een kerk gebouwd wordt, met een geïsoleerd dak.

De volgende dag namen we vol van indrukken afscheid van Marijke, om de terugreis te aanvaarden. We kijken terug op een bijzonder goede reis. De Heere gebiede Zijn zegen over het zaad dat gestrooid mag worden.

