

# HERSTELD HERVORMDE KERK

Minister-president de heer D. Schoof  
Ministerie van Algemene Zaken  
Postbus 20001  
2500 EA DEN HAAG

**Kerkelijk bureau**  
Vendelier 51-D  
3905 PC VEENENDAAL  
**Telefoon**  
(0318) 505541

**Internet**  
[www.hersteldhervormdekerk.nl](http://www.hersteldhervormdekerk.nl)  
**Email**  
[bureau@ersteldhervormdekerk.nl](mailto:bureau@ersteldhervormdekerk.nl)

Betreft: dringend appèl n.a.v. antisemitisch geweld in Amsterdam

Veenendaal, 9 november 2024

Geachte minister-president,

Een gitzwarte nacht, zo kwalificeerde burgemeester Halsema terecht de nacht van zeven op acht november jl. Deze nacht leek de geschiedenis zich in onze hoofdstad te herhalen en werden we pijnlijk herinnerd aan de meest zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ons land in de twintigste eeuw. Wie kent de beelden niet van februari 1941, toen de nazi's Joodse burgers van Amsterdam in elkaar sloegen op het Jonas Daniël Meijerplein. En iedereen weet hoe het uiteindelijk afgelopen is: de vernietiging van een zeer groot deel van onze Joodse gemeenschap.

Met ontzetting en diepe afschuw heeft de Hersteld Hervormde Kerk kennisgenomen van het geweld tegenover Israëliërs die te gast waren in onze hoofdstad. Deze uitbarsting van geweld kwam echter niet zomaar vanuit het niets op. Sinds de moorddadige aanslag van Hamas op 7 oktober vorig jaar, neemt het geweld tegenover Joden schrikbarend toe in ons land. We zien en horen van antisemitische demonstraties, vaak verpakt als antizionisme, waar de haat vanaf druipt. Dit moet stoppen. Wij mogen nooit meer wegstijven en doen daarom ook een klemmend beroep op u als overheid om passende maatregelen te nemen en daadkrachtig op te treden tegen allen die zich schuldig maken aan welke vorm van Jodenhaat dan ook. Nooit meer is nu!

Israël is een land dat zich verdedigen moet tegenover terroristen die slechts één doel voor ogen hebben en dat is de vernietiging van de staat Israël. We roepen de overheid dan ook met klem op, om pal achter Israël te staan als het gaat om de veiligheid van een land en een volk waar we ons onopgeefbaar mee verbonden weten.

We bidden tot de God van Israël om bewaring van Zijn volk en het is ons diepe verlangen dat ze vrede en zaligheid mogen vinden in Jezus Christus Die gekomen is tot een Licht der heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël.

We bidden u veel wijsheid toe en groeten u hartelijk.

Wij sturen deze brandbrief ook naar andere kerkgenootschappen omdat we het noodzakelijk vinden dat er breed vanuit kerk en samenleving gereageerd wordt op deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

Namens de Commissie Israël en de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk,

Ds. R.W. Mulder, preses

ds. D.J. Diepenbroek, scriba